

Liedtekst uit het Abraham- oratorium 'de Hemelluisteraar'.

van ds. Martin de Geus

**Het eerste lied van het oratorium.**

Wie hoort er nooit de hemel spreken,  
een zang die hem ontroert?  
Wie ziet er nooit een hemelteken,  
een lichtschijn die vervoert?  
Je moet er wel een oor voor hebben,  
en ogen in je ziel:  
een woord van boven klinkt van binnen.  
Gods wenken maken stil.

Lees de verhalen in de schriften,  
dan raak je ingewijd.  
Laat God de Geest elk greintje ziften  
van zelfgenoegzaamheid.  
Volg Abraham, zijn vreemde bidden ,  
en Sarha's hoop en spot,  
zij hoorden niet te horen woorden;  
zij leiden je naar God.