

Steek een kaars aan

*Steek een kaars aan in het duister.
Laat het Licht toe in je hart.*

*Maak je handen niet tot vuisten.
Streel maar zacht wat is verhard.*

*Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister
naar de mens die naast je staat.*

*Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.*

H. Stufkens, uit: *Vrede voor jou*
uitgeverij Dabar-Luyten V.O.F.